

# ChristenDOM?: korte video's over grote vragen

Voor wie zich wel eens verdiept in oorsprong, doel en zin van het christendom, is [www.christen-dom.nl](http://www.christen-dom.nl) wellicht bekend. Zij maken korte en aangename video's over grote en ongemakkelijke vragen. Hoe ze bij dit idee kwamen, en waarom? We vroegen het aan Joël Ibraahim, 27 jaar en één van de initiatiefnemers.

## Hoe kwam ChristenDOM? tot stand?

Zo'n twee jaar geleden volgden we met een groepje jongeren lessen over de Islam. Daar merkten we dat we zelf betere antwoorden wilden kunnen geven op vragen over het christelijke geloof. Zo ontstond er een groep die nadacht over apologetiek. Veel jongeren raakten enthousiast. Zo ontstond er een groep die nadacht over apologetiek. We besloten onze antwoorden op video te publiceren. Na een tijd van onderzoek, begonnen we te schrijven aan teksten voor die filmpjes. Na heel wat schrijfwerk, opnamedagen en editen staan er nu zo'n 30 filmpjes op ons YouTube-kanaal en TikTokaccount. Ze zijn gericht op jonge mensen (14+) en duren daarom gemiddeld 6 minuten.

## En de naam?

We vonden het een mooie woordspeling. Een soort geuzennaam. We laten zien dat het christelijke geloof niet dom is.

## Jullie gebruiken het woord apologetiek. Kun je uitleggen wat dat is?

Apologetiek komt van apologetia, wat betekent 'openlijk verklaren'. Het is een rechtsterm die gebruikt wordt voor verdediging. En dat is precies waar we voor staan; we verdedigen ons geloof en laten de redelijkheid zien.

Het is ons doel om mensen over Jezus te vertellen. Om daar te komen merk je dat mensen vragen stellen.

Bijvoorbeeld of de Bijbel wel betrouwbaar is. Of hoe God liefde kan zijn in een wereld vol haat. Met apologetiek beantwoorden we dit soort vragen om te komen tot het echte gesprek: Wie is Jezus?

## Wie zouden jullie filmpjes écht moeten kijken?

We proberen christelijke jongeren te bereiken met redelijke argumenten voor het christelijk geloof. Zeker in een wereld waarin hun wereldbeeld onder vuur ligt. We voeden hen met antwoorden, zodat ze bereid zijn te vertellen over de hoop die in hen is! Het lijkt mij mooi als christelijke jongeren op hun opleiding of

sportclub lastige vragen over het christendom kunnen beantwoorden.

## Over welk filmpje ben je het meest tevreden? En waarom?

Ik denk toch wel 'het bewijs voor de opstanding van Jezus'. Juist met Zijn opstanding is er een prachtig evangelie.

## Heb je tips voor jongeren die worstelen met hun geloof?

Joël glimlacht, "Tuurlijk, onze website. En die van Logos." Waarna hij snel vervolgt: "Maar serieus, wees niet bang om jouw vragen te onderzoeken. Want de antwoorden zijn er! Ik herken dat ik vroeger niet

alle vragen beantwoorden kon. En dan vermijd je het. Misschien omdat je bang bent je geloof kwijt te raken. Ga juist op onderzoek uit en zoek op goede plekken. Dat zal je helpen in je geloof.

**'en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag'**

(1 Petrus 3:15b)

## Ook aan de slag? 5 slimme tips van Joël:

- 1 Kies een onderwerp waar jij zelf vragen over hebt.**
- 2 Zoek naar argumenten.** Controleer vervolgens je argumenten door de Bijbel te bestuderen. Vraag feedback aan iemand die erg goed thuis is in de Bijbel.
- 3 Schrijf je scripts alsof er een bekende tegenover je zit.**
- 4 Filmen maar!** Kun je het script met overtuiging presenteren, denk dan na over de juiste belichting, een mooie achtergrond voor de video's en leuke memes om je content te promoten!
- 5 Denk om de consistentie.** Upload liever consistent 1x per maand een korte video, dan steeds op wisselende momenten. Dit is belangrijk voor je kijkcijfers.



Nieuwsgierig? Check it out!

